

Stichting Dhonden

Nieuwsbrief najaar 2011

Deze nieuwsbrief is bedoeld om donateurs en andere belangstellenden op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de Stichting Dhonden. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.dhonden.nl. Mocht u de nieuwsbrief niet willen ontvangen of heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar info@dhonden.nl

Geachte donateur,

De stichting Dhonden bestaat dit jaar 10 jaar, dankzij uw steun en bijdragen. Daarvoor onze grote dank! Mede dankzij uw steun kunnen de kloosterlingen studeren en zo de Tibetaanse cultuur en traditie levend houden. Wij zouden graag ook de komende tien jaar op uw hulp kunnen blijven rekenen.

Vanwege het 10 jarig bestaan van Dhonden deze keer een extra lange nieuwsbrief met:

- het klooster (Ganden) in Tibet en het klooster (Ganden) in India
- een overzicht van de activiteiten van de afgelopen tien jaar
- de jaarrekening van 2010
- help mee meer sponsoren te vinden: benader één persoon met een brochure of nieuwsbrief en vraag hem/ haar te overwegen een monnik te sponsoren of bij te dragen aan een project.

De stichting Dhonden is in 2001 opgericht door Eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen. Geshela onderwijst sinds 1992 het boeddhisme in Nederland. Geshela geeft hiermee de mogelijkheid om vrijgevigheid te beoefenen. Waarom hebben wij ons als stichting Dhonden verbonden aan het Ganden Jangtse Klooster? Omdat Geshe Sonam Gyaltsen zijn opleiding heeft gehad in dit klooster. Geshela is bij Tibetanen beter bekend als Geshe Dhonden, vandaar de naam van de stichting.

Het klooster (Ganden) in Tibet en het klooster (Ganden) in Mundgod India

Geshela is in 1941 geboren in Lhasa. Op zesjarige leeftijd is Geshela zijn opleiding begonnen in het Gandenklooster in Tibet op enkele uren rijden van de hoofdstad Lhasa.

Het Gandenklooster is in 1409 door Lama Tsongkhapa opgericht. Het klooster kent twee afdelingen: Jangtse en Shartse. Destijds woonden er in Ganden in Tibet 6000 monniken. In totaal woonden er 200.000 monniken en nonnen in de 3.700 kloosters in heel Tibet. Elke familie had een zoon, dochter of oom in het klooster en in elke streek was een klooster. De kloostergemeenschap maakte een integraal onderdeel uit van de Tibetaanse gemeenschap. De kloosters voorzagen de mensen van spirituele ondersteuning en de leken-gemeenschap ondersteunde de kloosters. De traditionele Tibetaanse cultuur was grotendeels religieus.



Ganden klooster in Tibet vlakbij Lhasa

In 1959, Geshela was toen 18 jaar, is hij tegelijk met Z.H. de Dalai Lama en vele andere Tibetanen naar India gevlucht. In eerste instantie hebben de kloostergemeenschappen, en ook Geshela, zich gevestigd in Buxa in Noord Oost India. Tien jaar later zijn ruim 200 van de belangrijkste Tibetaanse kloosters opnieuw opgericht in India. De drie grote kloosteruniversiteiten Drepung, Sera en Ganden zijn alle drie in Zuid-India gevestigd. De Ganden Jangtse klooster universiteit is in 1969 gebouwd in Mundgod. Ze zijn begonnen met circa 170 monniken die uit India gevlucht waren.

De pionier-monniken in India hebben tot eind van de jaren zeventig hard gewerkt om vanuit de jungle een kloostercomplex op te bouwen.



Ganden klooster in Mundgod, zuid India.

Het huidige Ganden Jangtse Tsawa Khangtsen

Het Ganden Jangtse klooster bestaat uit twaalf huizen (khangtsen). De monniken worden toebedeeld aan een huis op basis van de streek waar ze in Tibet vandaan kwamen. Geshela is afkomstig van het Ganden Jangtse Tsawa Khangtsen. Dit huis ontvangt monniken afkomstig van de Himalaya regio's.

Elk huis verschaft de monniken gratis onderdak, voedsel en kleding, gezondheidszorg en onderwijs vanaf de eerste klas tot aan een PhD in Boeddhisme. Het kleine inkomen van het klooster uit de landbouw en de verkoop van Tibetaanse kunstnijverheid levert onvoldoende op om de kosten van de kloosters te dekken.

Het aantal monniken neemt elk jaar toe. Tussen 2009 en 2011 zijn er in het Tsawa Khangtsen (huis) 45 nieuwe monniken bijgekomen. De monniken variëren in leeftijd, de meesten zijn wezen en/of komen uit arme families. Helaas komen er de laatste jaren weinig monniken uit Tibet vanwege de beperkingen van de Chinese autoriteiten. Momenteel zijn er in het Ganden Jangtse Tsawa Khangtsen 525 monniken.

Een overzicht van de activiteiten van de afgelopen tien jaar

Nieuwbouw Tsawa Khamtsen

Omdat het aantal monniken toeneemt zijn de gebedsruimte en de kamers onvoldoende bemeten. Vijf of zes monniken leven samen opeengepakt in te kleine kamers. Dit is onwenselijk ook met het oog op de gezondheid en de hygiëne. Bij het huis Tsawa Khamsten, van het Ganden Jangste



klooster is het niet anders. In 2001 was er een groot huisvestingsprobleem. Soms woonden er wel 15 monniken op een kamer van 3 bij 4 meter. Meestal onder toezicht van een oudere monnik of Geshe. Tijdens de nacht verdeelden ze matjes over de vloer waardoor ze allemaal konden slapen.



In 2001 is daarom begonnen met extra kamers, de nieuwbouw is op bijgevoegde foto's te zien. Dit gebouw is mede met steun uit Holland eind 2001 afgebouwd. In dit nieuwe woongebouw zijn de huidige monniken verdeeld over de kamers, zodat er maximaal drie op een kamer zitten. Uit de oplossing vloeien echter ook nieuwe problemen voort. Voor de nieuwbouw was niet voldoende



sponsoring aanwezig, daarvoor heeft het huis zich in de schulden moeten steken. Daarom zijn in de jaren na 2001 nog steeds bijdragen door de stichting Dhonden aan het Tsawa Kangtsen voor de nieuwbouw gegeven.



Door de continue toestroom van monniken was er in 2008 opnieuw een tekort aan woonruimte. Ook was er geen gebedshal voor de grotere groep. Daarom zijn ze in 2008 begonnen met het bouwen van een nieuwe gebedshal en kamers voor de monniken. Er is nog steeds geld nodig om het af te maken.

De afgelopen jaren hebben de sponsors van onze stichting in totaal bijna 35.000 euro bijeengebracht die allemaal zijn aangewend voor de nieuwbouw, zie ook de jaarrekening verder op in deze nieuwsbrief.

Individuele sponsoring

Met onderdak alleen zijn de monniken niet geholpen. De 525 monniken van het Tsawa Khangsen hebben natuurlijk voedsel, kleding, opleiding en gezondheidszorg nodig. De persoonlijke sponsoring van monniken is heel belangrijk, daarmee voorzien we de monniken in de dagelijkse behoeften en studiematerialen. Zo wordt de monnik in staat gesteld gedurende langere tijd te studeren en te mediteren en snelle vorderingen te maken. Dit is een directe ondersteuning van de in stand houding van het Tibetaanse boeddhisme en cultuur.

Momenteel worden er zo'n 80 monniken, nonnen en leken structureel gesponsord via de Stichting Dhonden. Dat betekent dat er in tien jaar tijd 80 sponsors zijn bijgekomen! De meeste sponsors steunen dezelfde persoon jarenlang. In totaal is er de afgelopen tien jaar ruim 135.000,- euro overgemaakt! Zie ook de jaarrekening verderop in deze nieuwsbrief.

Wij zoeken nog naar nieuwe sponsors. Meer hierover vindt u onderaan in deze brief bij de actie: [help mee sponsors te vinden, benader één persoon.](#)

Dagelijkse, gezonde maaltijden voor monniken

Een ander doel is "gezonde dagelijkse maaltijden". Voor het klooster is het niet mogelijk perfecte, gezonde en gevarieerde maaltijden te verzorgen. Voor 20 eurocent biedt u een monnik al een gezonde maaltijd aan! Voor dit doel is de afgelopen tien jaar bijna 14.000 euro overgemaakt naar het Ganden klooster.

Kliniek Ganden Jangtse klooster

Een andere belangrijke activiteit van de stichting is het sponsoren van de gezondheidszorg. Vaak kunnen de monniken het net redden met het onderdak, het eten en kleding die ze van het hoofdklooster en het huis krijgen. Maar als ze bijzondere kosten moeten maken, bijvoorbeeld als ze ziek worden, dan redden ze het niet. Daarom is er in Mundgod een kliniek geopend die gratis gezondheidszorg biedt aan monniken en nonnen. Bovendien voorziet de kliniek in goedkope gezondheidszorg voor leken uit de omgeving.

Bij rampen, maar ook bij grote evenementen zoals lessen van Z.H. de Dalai Lama, wordt ter plekke gratis medische zorg aangeboden. Wij hebben zelf gezien hoe ze in een tent een kliniek runden tijdens de Kalachakra-bijeenkomst in Amaravati in Zuid India. We zagen dat veel mensen er gebruik van maakten.

De kliniek loopt goed. De staf bestaat uit een arts, een tandarts, bezoekende specialisten, verpleegkundigen en gezondheidswerkers. Er is een zaal met tien bedden en een eigen apotheek. Er blijft geld nodig om het ziekenhuis draaiende te houden, maar bovendien is er nieuwe medische apparatuur nodig en moet het verder ingericht worden. Hoe beter dit gebeurt, hoe minder noodzaak er voor de mensen uit Mundgod is om naar de dure ziekenhuizen in Hubli en Bangalore gaan. Uw hulp is hierdoor dus hard nodig.

De afgelopen jaren, zie ook de jaarrekening, heeft u gezamenlijk ruim 25.000 euro overgemaakt voor de kliniek.

Fonds voor ernstig zieke monniken

De kliniek kan de meer complexe gezondheidszorg niet geven. Wanneer de kliniek, een eenvoudig ziekenhuisje, geen mogelijkheid heeft om een ernstig zieke monnik of non te behandelen moet deze naar een groter ziekenhuis in Hubli of Bangalore. De hoge kosten van transport, verblijf, operatie, verpleging etc. zijn voor velen niet op te brengen.

Daarom is op initiatief van Geshela een fonds opgericht waaruit de helft van de medische kosten wordt betaald voor monniken en nonnen die elders geopereerd of behandeld moeten worden. Zoals u in de jaarrekening kunt lezen is de afgelopen tien jaar in totaal 20.000 euro bijeengebracht voor de sponsoring van medische kosten die niet in de plaatselijke kliniek kunnen worden behandeld.

Bibliotheek Ganden Jangtse – behoud klassieke teksten

Een advies van Z.H. de Dalai Lama is de unieke cultuur en religie van Tibet te bewaren en te beschermen tegen degeneratie. Op die manier kan een grote bijdrage geleverd worden aan de studie van de monniken en blijven de unieke boeddhistische teksten behouden.

Hiervoor is ruim 16.000 euro bijeengebracht!

Dranyi Khangtsen

We hebben al verteld dat een klooster is onderverdeeld in zogenaamde huizen. In 2004 is er om de grote toeloop van nieuwe monniken beter te organiseren een nieuw huis opgericht: het Dranyi Khangtsen. Dit huis is nieuw en heeft dus geen enkel fonds.

Voor het sponsoren van het huis Dranyi Khangtsen is ruim 1000 euro naar India overgemaakt. Dit project is hiermee afgerond.

Verslag Lamadans-tour 2008

Van oktober tot december 2008 kwam een gezelschap van negen monniken van het Ganden Jangtse-klooster (Tsawa Khamtsen) in naar Europa om eerst in Spanje en later in verschillende steden in Nederland zandmandala's te maken en Lamadans-optredens te verzorgen. Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers is dit mogelijk gemaakt. Op deze manier hebben we 44.000 euro extra aan het klooster kunnen doneren.

Hiernaast een foto van een lamadansoptreden.



Financieel verslag Stichting Dhonden

Hierbij een overzicht van de gelden die in de afgelopen drie boekjaren overgemaakt zijn naar de verschillende projecten van de stichting. En natuurlijk een kolom met het totaal bedrag van de afgelopen tien jaren.

Stichting Dhonden 2010 datum 31-12-2010

Staat van baten en lasten	Totaal 2001-2010	2010	2009	2008
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Baten				
Algemeen	4.262	-3.820	-7.025	-1.061
Individuele sponsoring	142.262	16.600	20.095	16.625
Ganden Jangste klooster	6.386	550	2.231	1.200
Tsawa Khamtsen	35.032	2.134	8.498	50
Dranyi Khamtsen	1.000	0	0	50
Ghadong klooster	6.023	0	4.923	1.000
Ganden Jangtse ziekenhuis	26.017	1.634	4.728	5.105
Zieke monniken	21.683	2.240	3.796	1.150
Voedsel voor monniken	14.076	2.947	3.942	1.910
Ganden Jangste bibliotheek	17.330	4.297	3.402	5.531
Lamadanstour- locaties	86.572	0	7.323	37.830
Lamadanstour - centrale donaties	4.521	0	1.137	2.213
Lamadanstour - nog te ontvangen	6.768	0	0	0
Donaties / rente voor organisatiekosten lamadansen	9.781	526	787	1.370
Donaties voor belastingen	1.469	0	0	0
Rente	1.121	11	20	39
Totaal baten	384.301	27.119	53.858	73.010
Bestemming				
Donaties				
Individuele sponsoring	137.059	16.240	21.534	19.760
Ganden Jangste klooster	6.586	1.170	1.836	1.175
Tsawa Khamtsen	34.490	1.808	8.295	50
Dranyi Khamtsen	1.000	0	0	50
Ghadong klooster	6.023	0	4.923	1.000
Ganden Jangtse ziekenhuis	26.081	2.901	3.575	5.305
Zieke monniken	20.995	2.284	3.420	1.150
Voedsel voor monniken	13.583	3.381	3.339	2.047
Ganden Jangste bibliotheek	16.709	3.978	3.100	5.581
Lamadanstour- locaties	84.618	0	9.885	34.245
Donaties - vooraf ontvangen	4.770	-1.617	-1.137	-1.349
Toevoeging aan reserve: bestemming te beslissen	7.974	-3.809	-7.004	-1.023
Kosten				
Startkosten Stichting (eenmalig)	1.060	0	0	0
Organisatiekosten	3.914	50	543	246
Lamadanstour - centrale kosten	11.644	0	433	2.341
Lamadanstour - kosten locaties	1.599	0	514	1.085
Bankkosten	4.878	733	604	1.349
Belastingen	1.320	0	0	0
Totaal uitgaven	384.302	27.119	53.859	73.010

Balans per 31/12	2010	2009	2008
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Activa			
Spaarrekening giro	2.998	342	14.584
Spraarrekening bank	1.062	1.051	1.030
Kas	0	0	0
Bank	3.566	242	3.124
Giro	1.031	12.447	3.485
Nog te ontvangen			
Totaal Activa	8.656	14.082	22.224
Passiva			
Donaties - vooraf ontvangen			
Individuele sponsoring	3.975	3.615	5.054
Ganden Jangste klooster	-200	420	25
Tsawa Khamtsen	529	203	0
Dranyi Khamtsen	0	0	0
Ganden Jangtse ziekenhuis	-65	1.203	50
Zieke monniken	382	426	50
Voedsel voor monniken	219	653	50
Ganden Jangste bibliotheek	621	302	0
Ganden Jangtse - Lamadanstour	0	0	2.372
Reserve for org.kosten (donaties bestuur)	658	314	674
Belastingreserve (donaties bestuur)	0	600	600
Nog te betalen kosten	0	0	0
Reserve: bestemming te beslissen	2.536	6.345	13.350
Totaal passiva	8.657	14.082	22.224

Hoe komt het dat Dhonden zulke grote bedragen op zijn bankrekeningen heeft staan?

Antwoord: Veel mensen sparen in de loop van een jaar een bedrag op door middel van maandelijkse stortingen. Dit bedrag wordt eenmaal per jaar overgemaakt naar India om bankkosten te besparen. Verder is een algemene reserve opgebouwd die nog een bestemming moet krijgen. Deze is opgebouwd uit algemene donaties (zonder specifieke bestemming) en zal geleidelijk volgens het advies van Geshe la worden benut. De laatste jaren is een groot deel van de algemene reserve conform de wensen van Geshela besteed aan projecten.

Besteding donaties

Over de werkwijze van onze stichting willen we nog het volgende toelichten.

- Het bestuur en Geshela in het bijzonder moet altijd overtuigd zijn van het nut van de projecten. Er wordt altijd zorgvuldig gekeken waarvoor en wie gesponsord wordt, om ervoor te zorgen dat de te sponsoren projecten een betrouwbaar doel zijn.
- De organisatorische kosten (met uitzondering van de bankkosten) worden door de bestuursleden van de stichting betaald. Alleen tijdens de Lamadans tour is een deel van de organisatorische kosten uit de opbrengsten van de tour betaald. Toch staan in de jaarrekening organisatorische kosten vermeld. In bepaalde gevallen doneren Geshela en de overige bestuursleden pas achteraf omdat de betreffende rekening direct binnenkwam op adres van de Stichting (bijv. lidmaatschap Kamer van Koophandel). De garantie naar u blijft steeds: elke euro die u bijdraagt komt terecht op de door u gekozen bestemming
- Verder is voor u van belang te weten dat wij het geld altijd overmaken naar het doel waarvoor u het bestemd heeft.

Organisatorisch

Nieuwe samenstelling Bestuur

In de afgelopen periode zijn er bestuursleden vertrokken en nieuwe bijgekomen, waarmee het bestuur tot de volgende samenstelling is gekomen:

Voorzitter: Geshe Sonam Gyaltsen

Penningmeester: Marco Werre

Secretariaat: Marina de Gier

Bestuursleden: Fiona Rose, Nico Knol, Inge Eijkhout en Jacoba Postma.

We hopen met deze groep de activiteiten van de stichting uit te kunnen breiden en zo de projecten van Geshe-la en anderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Help mee sponsoren te vinden: benader 1 persoon

Wij zoeken nog naar nieuwe sponsoren. Sponsoren ondersteunen een monnik, non of leek voor €300 (of minimaal voor €200) per jaar. Mogelijk kunt u in uw kennissenkring en familie een sponsor vinden? Ook een bijdrage voor één van de bovengenoemde projecten is welkom. Meer informatie kunt u vinden op www.dhonden.nl/donaties.html of u kunt een brochure opvragen door te mailen naar info@dhonden.nl. U kunt ook contact opnemen met Marina de Gier tel. nr. 076-5205110.

Verspreiding Nieuwsbrief voortaan per e-mail

Om de kosten en werklust voor de stichting beperkt te houden, willen we voortaan de nieuwsbrief per e-mail gaan versturen in plaats van per post. Om dit mogelijk te maken, hebben we de E-mailadressen van de leden nodig. Wij vragen u daarom om ons uw E-mailadres door te geven door een mailtje te sturen aan info@dhonden.nl. Dan kunnen we deze gegevens opnemen in onze ledenadministratie en ontvangt u in het vervolg de nieuwsbrief per E-mail.

Stichting Dhonden

p/a Bilderdijkstraat 33, 4819 GA Breda
bankrekening nr. 59.52.82.644 of 7309892, t.a.v. Stichting Dhonden, Breda
info@dhonden.nl

[www. Dhonden.nl](http://www.Dhonden.nl) of

www.CompassieZonderGrenzen.nl